



Vakantiekraant van donderdag 21 juli 2011

Vandaag het mooiste deel van onze reis

Vandaag gaan we door het mooiste deel van de Rijn. We passeren Koblenz en de Lorelei. Door het gebergte met zijn bochtige gedeelten varen we langs burchten en kastelen. Onderweg vertellen we u iets van de legenden en sagen die over dit deel van de Rijn gaan.

Ook varen we langs de Lorelei (km 555) die beroemde en beruchte rotspunt in de Rijn waar vele schepen te pletter zijn gevaren. Heeft u het beeldje van de schone jonkvrouw gemist, dan krijgt u op de terugweg nog een tweede kans. Kijk anders de foto hieronder.



Pietje.....

Onze fotograaf Detlef heeft heel wat teweeg gebracht met zijn "pietjes" Jan Piet en Klaas. De opmerkingen tijdens de fotosessie waren niet van de lucht! Vrijdagochtend tijdens de koffie kunt u de groepsfoto's kopen.

KOBLENZ

Vandaag kunt u de stad Koblenz bezoeken. We arriveren daar vroeg in de middag en deze grote stad biedt vele mogelijkheden.

Bij Koblenz mondt de Moesel uit in de Rijn. Ons schip ligt afgemeerd in de monding van de Moesel.

Mocht u dus de weg kwijt raken vraagt u dan niet waar de Rijnsoever is maar vraagt u naar de monding van de Moesel, want dáár vindt u ons



terug.

Op de punt van de monding staat het standbeeld van keizer Wilhelm. Dit beeld werd in de oorlog van zijn sokkel geschoten door de Amerikanen en is enkele jaren geleden weer opnieuw op deze plek geplaatst.

Leuk detail is dat de piloot die het beeld destijds van zijn sokkel heeft geschoten bij de onthulling van het nieuwe beeld, enkele jaren terug, aanwezig was!

Hieronder nog een paar foto's van gisteren

